

Beleidsplan Vredesbeweging Pais november 2017

Oorsprong

Pais komt voort uit initiatieven die dateren van net na de Eerste Wereldoorlog. De verschrikkingen waren toen zo groot dat op heel veel plekken een roep ontstond van “Nooit meer oorlog; Nie wieder Krieg”. De bewapeningswedloop (en het denken in termen van geweld lost alles op) in de 30-jaren vormde een scherpe cesuur die het ruimschoots won van de vredesdenkers (‘gebroken geweertje’).

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een nieuwe doch veel minder sterke pacifistische beweging op gang waarin geweldloosheid, economische ontwikkeling en ecologisch denken centraal stond. Na een aantal fusies ontstond toen 't Kan Anders dat in de 90-jaren samen is gegaan met Van Zwaarden naar Ploegscharen en Vredesbeweging Pais (voortaan: Pais) als nieuwe naam nam.

Doelstelling

Het gedachtegoed van Pais is eigentijds maar nog steeds gebaseerd op de oude idealen: nooit meer oorlog en een geweldloze, rechtvaardige samenleving waarin:

- * de oorzaken van oorlogen zijn weggenomen.
- * het georganiseerde geweld is uitgebannen.
- * de mensen in evenwicht leven met de overige natuur.
- * de gelijkgerechtigdheid van ieder mens tot gelding wordt gebracht.

Plan om dit gedachtegoed voor het voetlicht te krijgen:

- * Pais wil allen verenigen die vinden dat oorlog een misdaad tegen de menselijkheid is. Iets waaraan de leden van Pais op geen enkele wijze willen meewerken of steun verlenen.
- * Het doorbreken van de veelal heersende opvatting dat oorlog problemen oplost. Een groot deel van het werk binnen Pais speelt zich af in samenwerkingsverbanden.
- * Voor zover mogelijk gewelddadig optreden aan de orde stellen

De weg die Pais bewandelt nu en in de naaste toekomst:

- * Organiseren van een jaarlijkse themabijeenkomst waarin een thema uit dit beleidsplan centraal staat, bijvoorbeeld vredeseducatie of ‘geweldloos verzet’.
- * Organiseren van bijeenkomsten van de werkgroep Vredesvraagstukken waarin actuele thema's aan bod komen, zoals innemen van standpunten bij burgeroorlogen en interventies van buitenlandse legers in een bedreigd land
- * In nauwe samenwerking met meerdere vredesorganisaties uitgeven van het blad VredesMagazine (4x per jaar, 36 pagina's met nieuws, interviews, verslagen, opinies, columns, boekbesprekingen, een actieagenda, enz.), de Vredessite als wegwijzer in de vredesbeweging en voor het actuele nieuws het online ‘VredesNieuws’, dat gebruikt maakt van meerdere digitale kanalen (o.a. websites, een e-mailnieuwsbrief, Twitter en een rss-feed) om het nieuws te verspreiden.
- * Tot uitdrukking brengen van het gedachtegoed van Pais in brochures, video's en actiemateriaal (o.a. het bekende ‘gebroken geweertje’).
- * Ondersteunen (menskracht, ideeën of financieel) van initiatieven van andere organisaties die vergelijkbare doelstellingen hanteren. Voorbeelden uit het verleden zijn onder meer:
 - Stichting Huis van Erasmus in Rotterdam (www.huisvanerasmus.nl) die het gedachtegoed van Erasmus actueel wil houden
 - Museum voor Vrede en Geweldloosheid (www.vredesmuseum.nl), dat veel aandacht trekt met reizende tentoonstellingen en het Vredesmuseum op Internet en voorts een permanente vestiging heeft in Gouda

- * Het onderhouden en promoten van een uitgebreide en goedbezochte website: www.vredesbeweging.nl, die niet alleen veel informatie biedt (o.a. een webversie van ons tijdschrift) maar ook een goede wegwijzer is in de vredesbeweging met haar vele organisaties.
- * Leggen van internationale contacten via de internationale organisatie WRI ('War Resisters International'), waardoor Pais overal in de wereld actief is, in het bijzonder daar waar brandhaarden zijn. Pais is (middels de WRI) zelfs officieel vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties! Eveneens leggen leden van Pais regelmatig contacten met leden van vergelijkbare Duitse en Belgische groepen.
- * Ondersteuning van personen die vanwege hun kritische houding tegenover oorlogsgeweld met repressie worden geconfronteerd.

Financieel beleid

De inkomsten van Vredesbeweging Pais bestaan hoofdzakelijk uit contributies van leden en giften. Door de vergrijzing van de vredesbeweging wordt verwacht dat deze inkomsten de komende jaren teruglopen. Ons vermogen is dan ook deels bestemd om desondanks onze activiteiten langere tijd te kunnen blijven bekostigen. Dat geldt mede voor de vele activiteiten die reeds ondergebracht zijn in samenwerkingsverbanden.

Daarnaast houden wij geld achter de hand om actie te kunnen voeren als de situatie, waar ook ter wereld, daarom vraagt.

Onze inkomsten en ons vermogen zijn niet toereikend voor het inzetten van betaalde krachten. Wel zijn we actief bezig met het werven van vrijwilligers. Naar de mate waarin dat lukt zal ons uitgavenniveau stijgen. Ons vermogen stelt ons in staat dat te doen zonder eerst nieuwe inkomsten te moeten werven.