

Uit onze statuten

Pais wil allen verenigen die vinden dat oorlog een misdaad tegen de menselijkheid is. Iets waaraan zij op geen enkele wijze willen meewerken of steun verlenen.

Pais werkt aan een samenleving waarin:

- de oorzaken van oorlogen zijn weggenomen.
- het georganiseerde geweld is uitgebannen.
- de mensen in evenwicht leven met de overige natuur.
- de gelijkgerechtigdheid van ieder mens tot gelding wordt gebracht.

BON

- Zend mij een gratis informatiepakket met proefabonnement van 2 nummers.
- Ik neem een abonnement op het blad Vredesmagazine (€10,- per jaar), met/zonder lidmaatschap van Pais.
- Ik wil Vredesbeweging Pais financieel steunen. Stuur mij een acceptgirokaart.
- Ik wil iets *doen*. Bel mij.

naam:

adres:

postcode: plaats:

telefoon:

handtekening:

**Zend deze bon naar:
Pais, Ezelsveldlaan 212, 2611 DK Delft.**

Waarom geeft u voorrang?



1 JSF-fighter
(43 miljoen euro)

=



40.000 plattelands-
apotheken



1 LC-fregat
(500 miljoen euro)

=



Aanleg elektriciteit
voor 9 miljoen mensen
in de derde wereld



1 Leopard 2 tank
(8 miljoen euro)

=



Uitrusting voor 520
klaslokalen

vredesbeweging

Pais



*** Nooit meer oorlog**

*** Geweldloos samenleven**

*** Zorg voor mens en milieu**

Vredesbeweging Pais

Nederlandse sectie van War Resisters' International
Ezelsveldlaan 212, 2611 DK Delft
Tel.: 015-785.01.37
E-mail: info@vredesbeweging.nl
www.vredesbeweging.nl
IBAN: NL84 TRIO 0212 1150 22

Kent u ons al?

Onze oorsprong ligt in de wereldwijde vredesbeweging, die ontstond uit de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog.

Na vele fusies is onze naam nu 'Vredesbeweging Pais'. Pais betekent 'vrede'. Ons gedachtegoed is eigentijds maar nog steeds gebaseerd op de oude idealen: nooit meer oorlog en een geweldloze, rechtvaardige samenleving.

Onze rijke historie is zeker niet zonder successen maar er blijft veel te doen. Daarom zijn we op zoek naar – ook jonge – mensen, die onze idealen delen.

Samenwerken voor vrede

Veel van ons werk gebeurt in samenwerkingsverbanden. Er is een nauwe samenwerking met meerdere vredesorganisaties o.a. bij het uitgeven van ons blad. Verder nam Vredesbeweging Pais het initiatief voor de jaarlijkse samenwerkingsdag waarbij een groot deel van de vredesbeweging aanwezig is.

Ook participeren we in andere organisaties zoals het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, met reizende tentoonstellingen, een webshop en het Vredesmuseum op Internet (www.vredesmuseum.nl).

Erasmus zei:

Als er onder de mensen iets bestaat dat uitgeroeid moet worden en dat ieder verplicht is met wettige middelen tegen te gaan en te helpen voorkomen, dan is het ongetwijfeld de oorlog.

Dit doen wij

Vredesbeweging Pais geeft, samen met 5 andere organisaties, het tijdschrift Vredesmagazine uit, dat 4 keer per jaar verschijnt. Elk nummer telt 36 pagina's met nieuws, interviews, verslagen, opinies, columns, boekbesprekingen, enz. Voor het actuele nieuws hebben we daarnaast een e-mailnieuwsbrief 'VredesNieuws', De Vredessite en zijn we aanwezig op Twitter en Facebook.

Het gedachtegoed van Vredesbeweging Pais vindt verder uitdrukking in brochures, video's, actiemateriaal (o.a. het bekende 'gebroken geweepte'), enz.

Vredesbeweging Pais heeft een uitgebreide en goedbezochte website: www.vredesbeweging.nl, die niet alleen veel informatie biedt (o.a. een webversie van ons tijdschrift) maar ook een goede wegwijzer is in de vredesbeweging met haar vele organisaties.

Pais is meer dan een kleine organisatie in een klein land. Via onze internationale organisatie 'War Resisters International' zijn we overal in de wereld actief, in het bijzonder daar waar brandhaarden zijn.



Het "gebroken geweer" is al sedert de oprichting in 1921 het symbool van War Resisters International.

Wilt u meedoen?

Dat kan!

U kunt natuurlijk abonnee worden op VredesMagazine en VredesNieuws.

U kunt daarnaast lid worden (de minimumcontributie is gelijk aan het abonnementsgeld). Tevens bent u dan lid van de WRI.

U kunt deelnemen aan onze activiteiten internationaal, landelijk en plaatselijk.

Onze werkgroepen

We hebben ook twee werkgroepen waaraan u kunt deelnemen.

- De **Werkgroep Vredesvraagstukken** is de praatgroep die onze ideeën verwoordt en vernieuwt.
- De **Werkgroep TV-geweld** treedt zelfstandig op en geniet grote bekendheid vooral door zijn website. De werkgroep ijvert voor de beteugeling van de huidige overmaat aan geweld in de media. De activiteiten staan momenteel op een laag pitje, maar dat kan veranderen als er vrijwilligers bijkomen.

Marten Luther King zei:

Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen. Als goede mensen niets anders doen dan voor hun gezinsleden zorgen, sport beoefenen, TV-kijken, kunnen kwade krachten ongestoord hun gang gaan. De kwade krachten worden dan niet gehinderd door de z.g. zwijgende meerderheid.